

www.kidsactivities.gr – Αγγελική Τσιρώνη

«Ψυχοκινητικές» Παρομοιώσεις

Απόκριες

Κινήσου/περπάτα σαν τον
Σπάιντερμαν!



Ο Σπάιντερμαν έχει πάνω του μια
αράχνη! Θέλεις να μιμηθείς
κάποιο άλλο έντομο;

Χόρεψε σαν πριγκίπισσα ή
πρίγκιπας του παραμυθιού!



Ποιος χορός σου αρέσει;

Χόρευε γύρω από τη φωτιά
σαν τους Ινδιάνους!



Μπορείς να τραγουδήσεις
το “Ζουμπαλάγια;”

Πέτα ψηλά με τη σκούπα
σου σαν τη μάγισσα!



Τι βλέπεις από
εκεί ψηλά;

Βρυχήσου σαν το λιοντάρι!



Μιμήσου και ένα άλλο
ζώο που αγαπάς!

www.kidsactivities.gr

Ζουζούνισε σαν τη μέλισσα!

Μάζεψε γύρη από τα λουλούδια!



Σε ποιο λουλούδι
πήγες και κάθισες;

www.kidsactivities.gr

Ρίξε το λάσο σου σαν τον
κάου μπού!



Ανέβα στο άλογό σου
και κάλπασε μακριά!

Σχημάτισε το Z στον αέρα
σαν το Ζορό!



Ποιο άλλο γράμμα θες
να σχηματίσεις στον αέρα;

Άνθισε σα λουλουδάκι
στο πρωινό φως !



Οι καιρικές συνθήκες μέσα
στη μέρα αλλάζουν!
Απαλό αεράκι... Δυνατός αέρας...

Χειμώνας βαρύς...
πέσε σαν την αρκούδα
σε χειμερία νάρκη!



Έφτασε η Άνοιξη!

Πήδα σαν το βάτραχο!



Και τα καγκουρό κάνουν μεγάλα
πηδήματα, όταν τρέχουν!

Μιμήσου τα!

www.kidsactivities.gr

Και για το τέλος ένα ποιηματάκι
με έναν γλυκύτατο κλόουν...
(μπορείτε να το τραγουδήσετε στο ρυθμό της
Συννεφούλας του Σαββόπουλου & φυσικά επιβάλλεται να
το δραματοποιήσετε!)

Τίτλος: Η ζημιά
Συγγραφέας: Ειρήνη Γενειατάκη Αρβανιτίδη

Παραπάχυνε ένας κλόουν,
για φορά καλέ παιδιά
και του ήρθανε τα ρούχα,
της παράστασης στενά.



Σφίγγει, σφίγγει το ζωνάρι
και τεντώνει τα κουμπιά,
παίρνει φόρα και ορμάει
κι η παράσταση αρχινά.

Με το νούμερο το πρώτο,
κρακ, πετιούνται τα κουμπιά
και του φάνηκε του δόλιου,
η χοντρή του η κοιλιά!

Με το νούμερο το άλλο,
φίλοι μου, τι να σας πω,
σκίστηκε το παντελόνι
και του φάνηκε ο ποπός!



Ξεκαρδίστηκαν στα γέλια,
γέροι, νέοι και παιδιά
κι από τη ντροπή του κλόουν
δίαιτα αυστηρή αρχινά!